

LET OP: Voor alle tochten geldt minimaal examen Scullen 2 en Sturen 2.

## Zaterdag 15 maart

### Rondom de Noord!

28 km



We varen naar Britsum, een terpdorp ontstaan aan de Middelsee in de vroege Middeleeuwen. Via het Ouddeel, de Miedumervaart en de Dokkumer Ee, komen we aan in de haven van Britsum (de Klompskippers). Hier staat een lekkere picknick klaar. We roeien over de Dokkumer Ee terug naar Wetterwille. Opgave in 2-tallen om een halve route te roeien is mogelijk.

## Vrijdag 4 april

### Wassende maantocht

19 km

Roeien bij maanlicht, wie wil dat niet?

In de avond vertrekken we via het Ouddeel naar de nauwe Miedumervaart. Dan komen we uit op het brede water van de Dokkumer Ee en zetten we koers naar de Prinsentuin. Op WW sluiten we af met een hapje en een drankje.



## Zaterdag 10 mei

### Middelseeroute

35 km



De Middelsee reikte vroeger tot aan Leeuwarden. We roeien via de Zwette – het laatste overblijfsel van de Middelsee - en het Ald Swin – een oude afwateringsrivier naar de Middelsee - naar Grou. Hier wordt geluncht. Terug varen we via het Eagumerdijp en Warga. Deze tocht is geschikt voor gevorderde roeiers met Sc2-examen. Opgave in 2-tallen om een halve route te roeien is mogelijk.

## Zondag 28 september

### De Kleiroute Tocht

36 km

Retourtje Berlikum! Over de Harlingertrekvaart roeien we naar Ritsmasy, dan via de Ballens naar Menaldum. We houden halt bij de zelfbedieningssluis Wierstersyl (2 km. ná Berlikum) voor de picknick. Bij opgave in tweetallen is dit een ideale plek om te wisselen.



## Zaterdag 1 november

### Monstertocht Dokkum

55 km

### Friese Toerroeikalender



Ervaar het gevoel om op de verlaten Dokkumer Ee naar en van Dokkum te roeien. In Dokkum pauzeren we om de reserves aan te vullen. Terug op Wetterwille staat een gevulde soep voor je klaar. Na het afzien komen dan vast weer de sterke verhalen naar boven. Opgave als ploeg is toegestaan. Opgave in 2-tallen om een halve route te roeien is mogelijk.

## Donderdag 11 december

### Lichtjestocht

16 km

Tussen Sinterklaas en de kerstdagen roeien we in verlichte boten door de donkere Potmarge op naar de prachtig verlichte grachten van Leeuwarden. Na de Nieuwstad en de Prinsentuin varen we weer terug. Bij Wetterwille staan oliebollen en warme chocolademelk voor ons klaar.

